



# Winterrommelmarkt 2018

Beste LUTO-leden,

Op **zondag 9 december** organiseert tafeltennis vereniging LUTO voor de 30e keer haar traditionele rommelmarkt. Niet op de dag van de intocht van Sinterklaas, maar drie weken later.

De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar onze groeiende jeugdgroep en naar de viering van ons 75 jarig jubileum.

Heb je nog bruikbare spullen, sponsor dan onze vereniging en sta ze aan ons af. Alles wat nog waarde heeft en verkoopbaar is, is van harte welkom.

Denk aan.: Kerstspullen, boeken, vinylplaten, cd's, dvd's, kleding, schoenen, fietsen, speelgoed, lampen, radio's en platte t.v. 's, laptops, telefoons en games, gereedschap, huishoudelijke apparaten, potten en pannen, tuingereedschap, kleine meubelen etc., etc.

Geen bedden, matrassen, bankstellen, bouwmaterialen en grote t.v. 's. Die zijn onverkoopbaar en nemen teveel plaats in. Liever ook geen glaswerk of serviesgoed.

Kijk eens op zolder, in de berging(kast) of in de schuur.

Maak je bekend als Luto-lid en vraag ook eens bij de burens, familie, vrienden en kennissen naar spullen voor Luto. Zo help je ons om de rommelmarkt tot een succes te maken. Als bijlage vind je een (mail) voorbeeldbriefje dat je bij je burens in de brievenbus kunt stoppen, afgeven of doorsturen aan familie en kennissen.

Je kunt jouw spullen (en die van burens etc.) vanaf heden, op dinsdagavond tussen 18.30 en 22.00 uur of op donderdag- morgen tussen 9.30 en 12.00 uur, afgeven op het adres Jan Aartestraat 18 te Tilburg.

Zaterdag 1 december hebben we ingepland als **ophaaldag**. Wij hebben dan een aanhangwagen tot onze beschikking. Die ophaaldag is vooral bedoeld voor de leden die alles van zichzelf, burens, familie, kennissen eerst thuis opslaan omdat ze snappen dat de opslagcapaciteit bij Luto zelf beperkt is en er toch ook getafeltennist moet worden.

Neem voor een afspraak op die dag contact op met onze rommelmarktcoördinator:

- **Willy Devenijns 06-27330859** of [willydevenijns@hotmail.com](mailto:willydevenijns@hotmail.com)

Als het persé nodig is kunnen de spullen ook tussentijds door LUTO worden opgehaald. Denk bijv. aan grote spullen die niet makkelijk in een personenauto vervoerd kunnen worden of aan heel veel dozen met spullen in één keer. Daarvoor dient dan wel een afspraak te worden gemaakt met Willy die dan een datum voorstel doet.

Krijg je Willy op bovenstaande manieren niet te pakken, lever dan onderstaande invulstrook in. Zij neemt dan snel contact op met jou.

Met jouw hulp wordt de markt gegarandeerd een succes. En vanzelfsprekend ben jij en de jouwen op 9 december van harte welkom om de rommelmarkt te bezoeken en, indien je wenst, te genieten van een heerlijk glas 'glühwein'.

Met vriendelijke groet

Willy, Edward, Wil, Harry, Tom, Marcel

---

Dag Willy,

Ik heb ook spullen voor de rommelmarkt van LUTO. Het is alleen lastig voor mij om zelf die spullen bij Luto af te geven. Kun je met mij contact opnemen?

Naam: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_ Emailadres: \_\_\_\_\_

---